

יהודה נולד בניו-יורק ארה"ב בשנת 1942 בנם של אהרון ושרה, אח בכור לשתי אחיותיו רוזן ושלי. כבר בשלבים מוקדמים בילדותו הראה יכולת התמדה והנעה יוצאי דופן בהגשמת כל מטרה. הוא ניתב עצמו לעולם המדע דרך בתי"ס מעולים החל באקדמית "רמז" דרך "תיכון למדעים ברונקס" וב"מיט". יהודה אהב את החיים וכך במקביל לרצונו לחקור אותם הוא גם הקפיד להנות מהם. היו לו תחביבים רבים מוסיקה קלאסית, אותה אהב לשמוע ואף לנגן בטרומבון, טיסה במטוס פייפר ושייט במפרשת היו רק חלק מתחביביו.

יהדותו של יהודה והיותו שומר מסורת השפיע רבות על תפיסת עולמו, יהודה היה איש אמת ומוסר שהקפיד לחיות ע"פ צו מצפוננו וכך מצא עצמו מצטרף בתקופת "מיט" לארגוני זכויות האדם ונלחם עבור תיקון עוולות וצדק. בהיותו ציוני נלהב, הגיש בקשה לפוסט דוק בפקולטה לפיסיקה בטכניון, ובשנת 1969 כאשר התאפשר הדבר לא הסס הוא אשתו פרנסין וביתו, בת השנה, שרה להגשים את חלומו ולהגיע לארץ ישראל. כך הצטרף יהודה לפקולטה לפיסיקה בתחום הטמפרטורות הנמוכות ובעזרת מומחיותו הצליחו הוא וצוותו להגיע לטמפרטורות הנמוכות בארץ, להישגים ולמחקרים חשובים.

בארץ נולדו לו עוד שני בנים אהרון ומיכאל. על אף השעות הארוכות אותם בילה במעבדה ידע לתת למשפחתו להרגיש את אהבתו, ובילה עימם רבות. יהודה אהב את הארץ ונהנה לטייל בה, הוא לא החמיץ הזדמנות לקחת את המשפחה לכנרת עם סירת המפרש, לסיני, לחרמון וכמובן לכרמל החביב עליו. וכך על אף הסתלקותו בגיל צעיר כ"כ כולנו מלאי חוויות וזכרונות.

יהודה היווה דוגמה לסובב אותו כיצד ניתן לשלב בין מדע אמונה, משפחה, אדאולוגיה, וקריירה. וכך, הרבה בזכותו, עלו ארצה אחותו שלי ובת דודו איילין ומשפחותיהם. כיום ניתן למצוא את משפחתו תורמים בכל תחומי החברה – באקדמיה, רפואה, חינוך, שרות המדינה, משפט, טכנולוגיה ובצה"ל.

יהודה נפטר ב-1981, לאחר שלש שנים של לחימה עיקשת ועמידה איתנה, ממחלת הסרטן. בן 39 היה במותו!

הוא לא זכה לראות בחייו את ילדיו מתחתנים, הוא לא זכה לראות את נכדיו מעין, גלעד, יאיר, כרמל, ירדן, רותם, סתיו ושניים הקרואים על שמו יהודה, צוחקים ומלאי חיים, הוא אף לא זכה לסיים את מחקריו, אך הוא זכה לחיות חיים מלאים בצורה שהשאירה חותם על כל הסובבים.